

מעגל זריעת חיטה | מאת כרמי ינון, מעובד ממעגל שכתבה ורד שטמפר.

כל הלילה ישנתי וישנתי

ובבבוקר כשזרחה השמש התעוררתי לשמע קול:


"קו קו רי קא"

מה זה יכול להיות בשעה מוקדמת שכזאת כדאי מאד לראות.

אז שיפשתי את העניינים (פיהוק) והתמתחתי.

סבא בא ואמר: "הגיע הזמן לזרוע הדגן"


אז קמתי והתלבשי

נלבש חולצה ומכנסים X 3, השכם, השכם בבוקר
נצחצח שיניים, נשטוף פנים X 3, השכם, השכם בבוקר 


נפתח את הדלת

ומי זה עומד גבוה, גבוה בראש המגדל הגדול? זה התרנגול, שקורא בקול: "קו קו רי קא" X 2


נפתח את דלת האורווה, שם הסוס, הוא רעב וצוהל: "פרררר..."

נעמיס חציר על הקלשון, נעמיס חציר על הקלשון, השכם, השכם בבוקר. 

נרתום את הסוס למחרשה ונצא לעבודה. דיו...

ביום ראשון בבוקר, השכם, השכם בבוקר, סבא ואני חרשנו, חרשנו בשמחה את השדה,
סבא ואני חרשנו. 


דקלום: מושך הסוס המחרשה, כה רבה המלאכה * 4

ביום שני בבוקר, השכם, השכם בבוקר, סבא ואני עדרנו, עדרנו בשדה הרגבים, סבא ואני עדרנו 

דקלום: רגב רגב נפורר, את הדשן נפזר * 2

ביום שלישי בבוקר, השכם, השכם בבוקר, סבא ואני פתחנו, פתחנו בשדה את התלמים,
סבא ואני פתחנו. 


דקלום: תלמים ארוכים, ארוכים ישרים, כבר מחכים לבואם של גשמים. * 2

ביום רביעי בבוקר, השכם, השכם בבוקר, סבא ואני הבאנו, הבאנו לשדה את שקי החיטה,
סבא ואני הבאנו. 

דקלום: על הגב אנו סוחבים שק כבד מלא זרעים * 2

ביום חמישי בבוקר, השכם, השכם בבוקר סבא ואני זרענו, זרענו בשמחה את גרעיני החיטה, סבא ואני זרענו. 

דקלום: הזרעים מלא חופניים, נפזר על התלמים. ואל על נשא כפיים, נתפלל לבוא גשמים. * 2

ביום שישי בבוקר, השכם, השכם בבוקר, סבא ואני עמדנו, עמדנו בתפילה לבקש גשמים, סבא ואני עמדנו. 

בואו עננים, הבו גשם לגנים. טיפ, טיפ, טיפותי, גשם, גשם לשדותי. לשיבולת לאילן ולפרח הקטן שבגן, שבגן. 

ביום שבת בבוקר, השכם, השכם בבוקר גשם זך וטוב ירד, ירד על השדה להשקות הזרעים. גשם זך וטוב ירד. 

בתוך התלמים ישנים הזרעים, ממתינים הם לבואם של גשמים.